

Helig Vrede

- Bland kriminella muslimer

Av Nicolai Sennels

(2017)

Pia Hellertz – november 2017



Då och då får jag en bok i min hand som fördjupar förståelsen för ett samhälls-fenomen som jag inte ens visste att jag inte förstod. En sån bok är psykologen **Nicolai Sennels** bok *Helig Vrede – Bland kriminella muslimer* (2017). Före läsningen skulle jag ha påstått att vi alla, oavsett folkslag, religion eller nation, är ganska lika, tänker någorlunda lika och reagerar någorlunda lika, även om jag inser att vi som *individer* är mycket olika. Några är religiösa, andra är kriminella, åter andra är teoretiskt och analytiskt sinnade eller praktiskt orienterade. När jag läser Nicolai Sennels iakttagelser faller många pusselbitar på plats. Jag har anat men inte vetat.

Vem är Nicolai Sennels?

Författaren arbetade som psykolog på ungdomsanstalten *Sønderbro* i Danmark. Hans uppgift var att bedriva samtalsbehandling med fångarna. I boken berättar han hur han utvecklade ett relationsorienterat förhållningssätt till ungdomarna. Han sparkade fotboll med dem och umgicks med dem på avdelningen, vilket ledde till att ungdomarna utvecklade förtroende för honom.

Efter tre års arbete fick han sparken. Det berodde inte på de vetenskapliga rön han fann, utan på att hans slutsatser inte stämde med Köpenhamns kommuns ”värdegrund”. Först försökte man tysta honom, men han vägrade låta sig tystas. Då köptes han ut och tack vare avgångsvederlaget kunde han skriva boken.¹

Hans arbete verkar verkligen ha fått genomslag och det handlar om både ris och ros. När jag Googlar idag, den 18 november 2017 får jag drygt 87,000 träffar.

Översättningen från danskan är gjord av **Maria Celanders** och **Ingrid Carlqvist**. Ingrid Carlqvist har skrivit ett förord som sammanfattar huvud-tankarna i boken vilket förbereder läsaren på ett pedagogiskt sätt.

¹ I en artikel berättas om hur kollegor kritiserat honom för invandrarfientlighet – vilket visar att de knappast kan ha läst hans bok - <https://www.b.dk/nationalt/skolepsykologer-i-oproer-kolleger-angriber-pegida-talsmand>.

Samtalsbehandlingen

På anstalten *Sønderbro* eller som de själva kallar sig, *Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge, Sønderbro*, satt både danska och muslimska fångar från många olika länder. I sin samtalsbehandling upptäckte han ganska snart att det var stora skillnader mellan de danska och de muslimska ungdomarna.

Sennels utvecklar därför en psykologisk modell utifrån sina samtal.

Ungdomarnas brott handlade oftast om våldsamma överfall, rån, våldtäkter, sexualbrott, narkotikabrott, mord och mordförsök. Många av dem hade också avancerad missbruksproblematik, inte bara med hasch utan även tunga droger som kokain och ecstasy. Många av dem hade dessutom allvarliga psykiska problem. Förutom denna tunga ryggsäck skulle ungdomarna integreras i den danska kulturen.

Den största skillnaden handlade om hur ungdomarna förhöll sig till sina *känslor*. De danska ungdomarna hade uppfostrats utifrån tanken om *inre styrning*, att man inser att man gjort fel och själv har ansvar för sina handlingar, att våld egentligen är dåligt och man är öppen för att ”*tala om det*” som Sennels formulerar det. De visste redan att de hade problem med sin ilska. Man var ”*inifrånstyrda*” (s. 39) De var motiverade att göra något åt det.



De muslimska ungdomarna däremot upplevde att det alltid var andras fel att de blev aggressiva, d.v.s. en *yttre styrning*. De upplevde sig som offer och blev mycket lätt ”kränkta”, vilket innebar att de menade sig ha rätt att hämnas. Det var danskarnas fel, polisens fel, lärarnas fel, pedagogernas fel, offrens fel. De hade en moralisk rätt att vara arga och aggressiva. Ingen skulle få kränka deras ”*heder*”. De var ”*utifrånstyrda*”. Sennels menar att det kan vara förklaringen till att man i muslimska kretsar talar om ”*vredens dag*”, ”*helig vrede*” och ”*heligt krig*”. En vanlig reaktion hos dessa ungdomar var: ”*Varför ska jag låta bli att vara arg? Då mister ju folk respekten för mig*” (s. 45).

Sennels iakttog också att flera danska ungdomar som umgicks med de muslimska tenderade att överta muslimernas inställning till heder. Författaren

diskuterar *självkänsla* och menar att människor med god självkänsla kan rycka på axlarna åt andras hån, medan människor med dålig självkänsla snabbare reagerar med aggressivitet. Folk med dålig självkänsla är också mycket mer upptagna med att iaktta vad andra tycker om en och om andra förnärmar en. De är mer lättkränkta. Sennels kom därför fram till slutsatsen att aggressiviteten inte handlade om ”heder” utan om ”självkänsla”. Jag vill citera ett längre stycke i boken:

Antingen det handlar om terror för att ’skydda profetens heder’, om de förfärliga familjeavrättningarna (så kallade hedersmord), allvarliga begränsningar av kvinnliga familjemedlemmars frihet eller om överdrivna reaktioner – i hemmet, på tunnelbanan, på gatan, på ett diskotek eller i en butik – för att skydda sin egen heder, har vi att göra med osäkra människor som försöker skydda sin egen osäkra självkänsla. Det låter kanske märkligt att kalla det för ’dålig självkänsla-mord’ istället för hedersmord, men sett ur en psykologisk synvinkel är det så det förhåller sig (s. 56).

Ett annat problem som Sennels iakttog i samtalen var *hatet* mot Danmark, mot det land som tvingade dem att anpassa sig till den danska kulturen och samhällets regler och normer. De ville leva i ett muslimskt samhälle, men av olika anledningar varken kan eller vill leva i sitt eget hemland.



Pedagogisk och psykologisk behandling

Syftet med behandlingen var att lära både de danska och de muslimska ungdomarna att kontrollera sin vrede så att de inte begår våldsbrott i framtiden. En stor del av boken handlar om hur man behandlar ungdomarnas kriminalitet och våld och det som är det riktigt spännande är fokus på de kriminella med muslimsk bakgrund. Jag har ju själv både socionomutbildning och psykoterapiutbildning så arbetet med de danska ungdomar kände jag delvis igen.

Sennels menar att det är av största vikt att man som behandlare förstår den muslimska kulturen, dess ritualer, heliga skrifter och alla muslimers förebild, **profeten Muhammed**. Författaren insåg att konsekvens, d.v.s. straff, är avsevärt mycket större i den muslimska kulturen. De mest extrema formerna kan

vara ”stening av kvinnor som älskar mer än en man”, ”avhuggning av kroppsdelar som straff för enkla stölder och hängning av sexuella minoriteter” (s. 58).

Sennels använde sig av rollspel för att träna olika kommunikationsformer. Att hjälpa människor på fel sätt, med fel metoder, att ”trycka ner våra fina idéer i halsen på folk som inte själva känner att de behöver dem”, kan man kalla för ”medkänsla utan visdom” skriver Sennels (s. 49).

Sennels berättar om hur han själv hämtade ungdomarna på avdelningarna och att han gjorde ramarna mycket tydliga. Han visade var ungdomen skulle sätta sig, talade om hur lång tid det skulle ta och att det var viktigt att terapin togs på allvar. Han meddelade också att de skulle kastas ut om de inte gjorde som han sa. Trots att han var sträng så var det ingen som gick därifrån. Tvärtom märkte han att tydligheten fick dem att slappna av.

Mycket intressant var att Sennels använde sig av *Mindfulness* i behandlingen. Han beskriver det som ”ett slags kognitiv terapi som bland annat handlar om att få klienterna att förhålla sig mera objektivt till sina olika tankar och känslor, att kunna koncentrera sig och slappna av” ... ”Kort sagt: Mindfulness-terapi tränar förmågan att tänka efter innan man reagerar”, skriver han. (s. 79). Det handlade om koncentrationsträning och avslappningsträning. Terapin genomfördes i grupp. Författaren berättar att han aldrig slutade överraskas av hur bra metoden fungerade på ungdomarna. ”Ibland fick jag bita mig själv i kinden för att inte börja le. Dessa hårda ansikten dolde så många känslor dagarna i ända och nu låg de där på golvet i en rad som små barn och sov” (s. 82). Det blev mycket lättare att tala med dem efteråt. Ungdomarna berättade ofta om sina stora problem med att sova på natten, men den här träningen gjorde dem själva överraskade. Den förbättrade deras sömn och gjorde dem lugnare.

Sennels är så konkret i sin beskrivning av sin behandlingsmetod att jag verkligen hoppas att många socialarbetare, psykologer, psykoterapeuter, pedagoger, fritidsledare, lärare m.fl. professioner, som arbetar med muslimska ungdomar, verkligen läser boken och lär av Sennels erfarenheter.

Ingen värdering

Sennels poängterar att det inte handlar om ”bra eller dålig”, d.v.s. ingen värdering av de olika kulturerna. Det handlar om att öppet tala om problemen, så man ska kunna hantera och åtgärda dem. Genom att osynliggöra etnisk bakgrund så riskerar vi att misslyckas med integrering och hjälp, menar Sennels.

Författaren tar som exempel alla de misslyckanden som hittills gjort när man försökt hjälpa barn och unga med invandrarbakgrund som begått brott, som rånat, knivstuckit, våldtagit eller sålt narkotika. Man har använt ”specialklasser, specialinstitutioner och specialprojekt” som kostat miljontals kronor utan att det haft effekt (s. 25). Han skriver: ”Vi måste bli bättre på våra arbeten och utveckla metoder och lagar som gör det möjligt att ge dem vad de behöver”. Han menar också att det råder stor brist på beskrivningar av de psykologiska

aspekterna som det innebär att växa upp i en kultur som formats av islam. Det behövs således både teori- och metodutveckling.

En uppgift som författaren redovisar är att 90% av alla tvångsomhändertaganden av barn görs i invandrarfamiljer. Jag undrar hur det är i Sverige? Och jag undrar vilka familjer barnen i så fall blir placerade i? Jag hittar en artikel från februari i år från den kristna tidningen *Dagen*, som berättar hur socialtjänsten placerat en kristen flyktingmammans barn hos en muslimsk familj. Hon hade flytt från sitt hemland eftersom hon som kristen blev förföljd av den muslimska majoriteten.² Bloggerskan som berättar om händelsen ställer frågan: ”Man kan undra i hur många fall den här typen av okänsliga placeringar av barn med klart konventionsstridiga inslag sker i Sverige?” Det börjar jag också undra. Inlägget säger inget om orsaken till att barnen omhändertogs. Finns det svensk statistik? Kan det handla om fattigdom? Sennels är upprörd över tanken att samhället förklarar att fattiga människor är dåliga föräldrar.

Psykologen ställer frågor

Sennels beskriver att mötet med de många invandrarna på anstalten blev en chock för honom. Hans kunskaper var bristfälliga. Så han började ställa frågor. Han refererar till den danske filosofen **Søren Kierkegaard** som i sin dikt *Till eftertanke* skriver:

”Om jag vill lyckas med att föra en
människa mot ett bestämt mål måste jag
först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv när
hon tror hon kan hjälpa andra ... ”

Så han frågade om deras familjer, om deras tankar om religion, om sex, om könsroller, om meningen med livet och mycket mera. Han började studera de islamska skrifterna *Koranen* och *haditherna*, vilket är berättelserna om Muhammeds uttalanden och gärningar. Han konstaterade att muslimernas identitet har två sidor: ”*En kulturell och en religiös*” (s. 28). Sennels märkte att många av de muslimer han mötte inte levde som ”*religiösa muslimer*” utan som ”*kulturella muslimer*”. De bröt mot de religiösa reglerna genom att dricka alkohol, genom att ha sex före äktenskapet (”*oftast med icke-muslimska flickor*”) och genom att inte be. Dessutom var deras kunskap om vad som står i Koranen ”*ytterst ringa*” (s. 29).

Men oavsett om de var religiösa eller inte så hade de samma syn på den muslimska kulturen när det gällde heder och skam, hämnd, beskydd av familjen,

² ”Barnen har sagt att de numera har lärt sig den muslimska trosbekännelsen på arabiska.” - <http://meritwager.nu/integration/barnen-har-sagt-att-de-numera-har-lart-sig-den-muslimska-trosbekannelsen-pa-arabiska/>

”gränslös lojalitet mot gruppen” med mera (s. 29).

Sennels berättar att han använde en mycket stor del av sitt arbete med att visa de unga invandrarna att de inte kunde skylla sina problem på kommunen eller polisen utan att problemet låg i deras eget sätt att hantera sina liv och sina känslor. Han insåg också att det inte var så lätt att ändra på vanor som beror på något så djupt liggande som kultur.

Kulturella skillnader

Sennels fann att det i huvudsak var tre stora skillnader mellan dansk och muslimsk kultur. Den danska kulturen är *individualistisk* medan den muslimska är *kollektivistisk*. Den andra skillnaden kallar han för ”*uppfostringspyramiden*” (s. 60). Det handlar om hur mycket frihet människor har, som barn och sen som vuxna. I den muslimska kulturen har barnen större frihet än vuxna, medan det är tvärtom i den danska kulturen.

Den tredje skillnaden är den som jag nämnt ovan, att de danska är *inifrånstyrda* medan muslimerna är *utifrånstyrda*. Sen redogör författaren ingående för dessa olika skillnader. Han menar bland annat att det kan skapa svårigheter med integrationen i ett danskt samhälle där de yttre styrfaktorerna inte är så starka och de yttre styrfaktorer som finns inte ens blir respekterade av de vuxna muslimerna eller av imamer. Sennels menar att den viktigaste anledningen till att vår pedagogik inte fungerar på muslimska barn och ungdomar är att man inte tar dessa kulturella skillnader på allvar i arbetet (s. 65).

Den muslimska kulturen är långt mer patriarkalisk, hierarkisk och auktoritär. Pojkar och män lever under bättre förhållanden än flickor och kvinnor. Männen i familjerna, imamerna och andra män har mer status och makt över andra, i synnerhet över kvinnorna.

Både i det danska och i det svenska samhället har alltfler personer med muslimsk bakgrund anställts inom skola, barnomsorg, vård och omsorg. Risken är att de ofta har dålig utbildning och därför själva är dåligt integrerade. Sennels skriver: ”*Det är dessvärre också min erfarenhet från samarbete med andra projekt i kommunen att många muslimska medarbetare i stor utsträckning delar de ungas motvilja med det danska samhället*” (s. 67). Författaren betonar vikten av att alla blir medvetna om dessa svårigheter för att inte skapa onödiga problem. Invandrarföräldrarnas vädjan till samhället är ”*Sätt fler gränser för våra barn!*” (s. 69). Sennels har läst massor av rapporter om barn och unga som hamnat i problematiska situationer. Genomgående kommer rapporterna fram till att de unga har ”*behov av fasta gränser och förutsägbara ramar*” (s. 74). Han menar att vi ”*förslösar människors liv*”, och vi slösar bort pengar på att arbeta så oprofessionellt.

Nicolai Sennels fasta övertygelse är att det bästa man kan göra är att hjälpa människor att klara sig själva. ”*Om vi hjälper folk att se hur de själva skapar och vidmakthåller sina problem, kan vi ge våra medmänniskor den insikt och det överskott de behöver för att klara sig själva i framtiden*” (s. 37)

En intressant iakttagelse som Sennels gjorde i behandlingssamtalen var att det som de muslimska invandrarungdomarna är mest rädda för, är att bli tillbakaskickade till sina hemländer, trots att de föraktar Danmarks lagar och värderingar och hemlandet har kultur och språk som är deras eget. Författaren berättar om några konkreta exempel på detta.

En annan intressant uppgift som Sennels förmedlar handlar om *personlig utveckling*. Han menar att den muslimska kulturen inte har samma fokus på personlig utveckling som vi har i Västvärlden. ”Där finns inga pedagoger eller psykologer. De har heller inte självhjälpsgrupper för människor med personliga problem, inga veckotidningar med goda råd om känslor och ingen telefonrådgivning för folk med personliga problem. I den mån sådant finns är det inspirerat av Västvärlden och är därför inte rotat i deras egen kultur” (s. 84).

Nicolai Sennels skriver att historien ”inte har kunnat visa ett enda exempel där den muslimska kulturen har existerat i fredlig samvaro med andra kulturer” (s. 102).

I skrivande stund har jag läst **Alf Ronnbys** bok *Du Gamla Du fria?* (2017) som är en framtidsdystopi där författaren försöker beskriva vad som på sikt kan hända med Sverige i och med massinvandringen av muslimer, om vi inte medvetet hittar sätt att hantera problemen. Det är ingen rolig läsning, snarare en mycket skrämmande.³ Och den blev ändå mer skrämmande när jag parallellt läser Nicolai Sennels bok om den muslimska kulturens olika dimensioner. Den ger verkligen en förståelse för bland annat det som händer i ”no-go-zonerna” med bilbränder, attacker mot blåljuspersonalen med mera och stärker insikten om att Alf Ronnby har all anledning att varna.

Nyheter Idag hade den 30 augusti i år en artikel med rubriken *Här är ”no go-zonerna” som Sverige och Norge bråkar om*⁴ där Norges invandringsminister **Sylvi Listhaug** vid ett besök i Sverige ville besöka förorten *Rinkeby*, ”något som retade upp den rödgröna regeringen”. Svenske migrationsministern **Heléne Fritzon** (S) menar att påståendet som Listhaug framförde om att det finns 60 ”no-go-zoner” i Sverige är ”rent nonsens”.

Stockholms kommunalpolitiker **Karin Wanngård** (S) skickade ut ett pressmeddelande: ”Den norska integrationsministern, Sylvi Listhaug, valde att använda vår gästfrihet till att göra **populistiska och osanna påäng**er i den norska valrörelsen. Det gör mig både besviken och arg och **jag tycker Sylvi Listhaug är skyldig stockholmarna en ursäkt**”, säger Karin Wanngård i pressmeddelandet.⁵ Det är den kurdisk-svenska nationalekonomen **Tino**

³ Min artikel om Alf Ronnbys bok finns på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Du_Gamla_Du_Fria.pdf

⁴ Här är ”no go-zonerna” som Sverige och Norge bråkar om - <https://nyheteridag.se/har-ar-no-go-zonerna-som-sverige-och-norge-brakar-om/>

⁵ Karin Wanngård (S): *Man betar sig inte som Listhaug och åker till vårt fina Rinkeby* - <http://hotpot.se/politik/tag/tino-sanandaji/>

Sanandaji som publicerar detta på sin blogg och där kommenterar han Karin Wanngårds uttalanden.



Heléne Fritzon och Sylvi Listhaug. Foto: Socialdemokraterna/Nyheter Idag

Varken Heléne Fritzon eller Karin Wanngård verkar ha läst *Polisens rapport om utsatta områden* från den 21 juni 2017.⁶ Där konstaterar polisen att totalt 61 områden i landet är utsatta, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta. I *Nyheter Idag* redovisas de olika områdena under rubriker som *Särskilt utsatta områden* (24 områden), *Riskområden* (7 områden), och *Utsatta områden* (30 områden). Jag citerar ur artikeln: För att definieras som ”särskilt utsatt område” ska följande villkor vara uppfyllda. Det ska, enligt rapporten, finnas:

- ”parallella samhällsstrukturer”
- ”extremism, såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller starkt fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter”
- ”personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden”
- ”en hög koncentration av kriminella”

”Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning”, står det att läsa i Polisens rapport.

Nicolai Sennels menar att man kan se ungdomarnas aktioner som en kamp mot en annan kultur, *”en allvarlig form av kulturkamp”* (s. 127).

Inte danskar

Genomgående var också att ingen av de muslimska ungdomarna upplevde sig ha

⁶ *Polisens rapport om utsatta områden* - https://polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/Gemensam-2017/Juni/Polisens-rapport-om-utsatta-omraden/

en identitet som dansk. De presenterade sig istället som ”marockansk-dansk”, ”palestinsk-dansk” och liknande (s. 31). De flesta upplevde sig dock bara som marockaner eller palestinier och som bodde i Danmark.

Sennels fann också en mycket stark rasism bland de muslimska ungdomarna. De pratade ofta i termer av ”vi och dom”. Författaren hade sett rasismen som drabbade utlänningar, men det var nytt för honom att den också gick åt andra hållet.

Muslimer och kriminalitet

Sennels redovisar att muslimer är ”*extremt överrepresenterade i kriminalitet i våra västerländska samhällen*” (s. 33). Han räknar upp att i Frankrike har minst 60% av alla fångar muslimsk bakgrund, i Spanien är det 70 % och refererar till forskning. Enligt statistik var endast 19% av alla fångar i Danmark år 2008 muslimer, men han tror att siffran sannolikt var för låg. På Sønderbro var omkring två tredjedelar muslimer.

Han menar att det är omöjligt att få en realistisk bild av den etniska bakgrunden hos de kriminella ser ut, eftersom det är olagligt att registrera människors religiösa tillhörighet. Han skriver att de vanligaste officiella förklaringarna till att kriminaliteten är så hög hos muslimerna beror på social belastning, fattigdom och kulturklyftor. Jag känner igen argumenten hos svenska medier. Sennels menar att den starkaste faktorn är *kultur*.

Svensk medborgarundersökning

I skrivande stund publiceras en ”medborgarstudie” om sexualbrotten i Sverige.⁷

Joakim P. Jonasson har begärt samtliga domar när det gäller sexualbrott mellan åren 2012 till 2017 och drar bland annat följande slutsatser:

- Andelen dömda svenskar, i proportion till andra grupper, har minskat sedan 2013 och sjunkit kraftigt de senaste två åren.
- Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter. Svenskar kommer först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier.
- Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts uppehållstillstånd.
- Landsgrupper med högst faktor (sannolikhet) att begå grov våldtäkt är i turordning algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier.
- 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst.
- Flest överfallsvåldtäkter räknat i individer begås i turordning av somalier, eritreaner, algerier, irakier och gambier.

⁷ *Sexualbrottslighet bland män födda i Sverige och i utlandet* – En medborgarstudie av Joakim P Jonasson, publicerad 23 oktober 2017 -

https://pjonasson.files.wordpress.com/2017/10/sexualbrottslighet_bland_man_fodda_i_sverige_och_i_utlandet_v3.pdf

- 85% av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner.

Med mera...

Joakim Jonasson har också blivit intervjuad om sin studie på Youtube.⁸ I intervjun konstaterar han också att offren för sexuellt ofredande, i fyra fall av fem, är svenska kvinnor och att oavsett vilket land förövaren kommer ifrån så är svenska kvinnor den främsta måltavlan för det sexuella ofredandet. Joakim berättar i programmet om hur han genomfört studien och trots att han inte är akademiker utan arbetar som säljare, så är studien mycket noggrant och seriöst genomförd. Det är en studie som BRÅ, Brottsförebyggande Rådet, borde göra årligen för att ge svenska myndigheter, politiker, professioner och medborgare en sann uppfattning om hur det ser ut.

Nya Tider diskuterar Jonassons studie under rubriken *Så många våldtäkter kostar massinvandringen*.⁹ Artikelförfattaren **Dan Malmqvist** konstaterar att Jonassons undersökning inte är professionellt gjord och heltäckande eftersom han inte är akademiker och den har därför smärre brister. Exempelvis vägrade två tingsrätter i landet samarbeta, Haparanda och Norrtälje. Dessutom fattas några domar från fyra domsagor, bl.a. Göteborg, Stockholm och Ystad.

Malmqvist berättar också i sin artikel att BRÅ släppte en rapport, *Invandrades och invandrades barns brottslighet* år 1996, skriven av **Jan Ahlberg**. Det var första gången invandrades brottslighet redovisats. Sennels berättar bland annat att enligt dansk statistik så var våldsbrottsligheten 161 procent högre bland icke-västliga invandrare än genomsnittet. En senare svensk BRÅ-rapport från 2005 skriven av **Peter Martens** och **Stina Holmberg** bekräftar tendensen. I den studien beräknade man att invandrare begår 300–400 procent mer brottsbalkskriminalitet än etniska svenskar.¹⁰ Det var sista gången man redovisade uppgifter om etnicitet och kriminalitet. Sen dess har etablissemangen kallat alla som velat att invandrades brottslighet skulle undersökas för "främlingsfientliga", "rasister" och "fördomsfulla". Jonasson studie visar i sin studie att "verkligheten överträffade 'rasisternas' värsta

⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=ZsMABfeQ7Xw&feature=youtu.be>

⁹ Dan Malmqvist (2017) *Så många våldtäkter kostar massinvandringen – Statistisk äntligen tillgänglig tack vare amatörforskare* - Nya Tider vecka 45. Artikeln finns också på nätet - <https://www.nyatider.nu/sa-manga-valdtakter-kostar-massinvandringen-statistik-antligen-tillganglig-tack-vare-amatorforskare/>.

¹⁰ *Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet* – BRÅ-rapport 2005:17 - https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

Se även "*Kulturarv ligger bakom invandrararnas brottslighet*" - Mauricio Rojas avslöjar ny BRÅ-rapport – 12 dec. 2005 - <https://www.dn.se/debatt/kulturarv-ligger-bakom-invandrararnas-brottslighet/>

'fördomar''', skriver Dan Malmqvist.

Islamisk extremism

I slutet av boken kommer Nicolai Sennels in på *terrorism* och *islamisk extremism* och funderar över hur vi förhindrar att den islamiska extremismen växer sig starkare. Han skriver att det råder delade meningar om huruvida "islamisk terror begås av personer som har missförstått islam eller om talibanerna, al-Qaida, Islamiska jihad och allt vad de nu heter faktiskt följer Koranen och Muhammeds påbud mer än andra" (s. 123). Han menar att det verkar som om ju mer "skriftlärda muslimer är, det vill säga ju mer de studerat Koranen, ju mer växer deras motvilja mot demokratin och den västerländska civilisationen" (s. 124).

Sennels konstaterar också att "fängelsemiljön är ett av de ställen där det är lättast att värva människor till extremistiska muslimska organisationer" (s. 124). Han refererar till artiklar som visar att detta gäller i många europeiska länder.



Författaren inser i samtalen med de muslimska kriminella att muslimernas intention är att skapa "umman", "den världsomspännande gemenskapen mellan alla muslimer" (s. 132). Sennels har en extremist i samtal, en samtalsserie som är både skrämmande och lärorik. Författaren redogör ingående för samtalen. Bland annat berättar extremisten att "Kristna och judar ska antingen avrättas eller göras till dhimmier. Han förklarade att en 'dhimmi' är den status som icke-muslimer har i förhållande till muslimer. En dhimmi får inte ha ledande befattningar, får inte gå fint klädd, och om en muslim ber dem göra någonting, så måste de göra det", och så vidare (s. 132). Det är fascinerande att läsa om hur Sennels med sina frågor och det förtroende han byggt upp hos fångarna får dem att berätta. Han konstaterar att både den kulturella och den religiösa extremismen var mycket vanlig bland de muslimska ungdomarna.

Kunskaper hos politiker och beslutsfattare

Nicolai Sennels konstaterar att det finns mycket stora kunskaps- och medvetenhetsbrister hos dem som ska fatta beslut. Nättidningen ETC publicerar i dagarna en enkät till politiker i Sverige om sexualbrottslingars etnicitet med anledning av att Moderaterna gått ut med ett förslag om att etniciteten ska registreras. **Tomas Tobé** säger: *”Det handlar om utländsk bakgrund. Låt mig konstatera att det här var någonting som gjordes senast 2005 och det var ingenting dramatiskt för den dåvarande regeringen som leddes av Göran Persson och som stöttades av Miljöpartiet. Jag har lite svårt att förstå att man inte ska få titta på vilka som drabbas och vilka som utför, när det ska göras en bred kartläggning. Jag tror att ju mer kunskap vi har desto mer kan vi jobba med förebyggande insatser”*.¹¹ Hans motståndare i debatten, **Mats Pertoft**, rättspolitisk talesperson för Miljöpartiet säger däremot: *”Problemet är att det blir helt fel fokus. När det gäller sexualbrott ska vi ha fokus på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi ska bygga vår rättspolitik på kunskap och inte på fördomar och populism. Det är för att det inte har varit relevant som det inte har gjorts någon undersökning sedan 2005”*.

I ETC-artikeln¹² säger Vänsterpartiets feministiska talesperson **Rossana Dinamarca** att *”det kan inte ses på annat sätt än som rasistiskt tankegods”* och hon menar att förövarna är *”alla sorters män inom samhällets alla sektorer och klasser... ”*. Och Miljöpartiets talesperson för jämställdhetspolitik och hbtq-frågor **Janine Alm Ericson** menar att förslaget om att kartlägga etnicitet är *”både rasistiskt och potentiellt olagligt”*. Det handlar inte *”om etnicitet utan om patriarkala strukturer”*, menar hon. Socialdemokraternas **Morgan Johansson** avböjde att svara.

Med anledning av Moderaternas utspel så skriver Expressen:

En kartläggning skulle med stor sannolikhet visa att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken - så brukar det se ut. Men den skulle samtidigt klargöra att den stora majoriteten inte begår brott. Och, tveklöst, att brottsoffren också i hög grad har invandrarbakgrund.

Naturligtvis måste en rad andra riskfaktorer vägas in, som fattigdom, låg utbildning och psykisk ohälsa. Vad gäller unga brottslingar kan man fråga sig hur akut trångboddhet, syskonskarans storlek och skolmiljö påverkar risken för brottslighet.¹³

¹¹ *Debatt om sexualbrott och förövares bakgrund* - 14 november 2017 -

<http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6820917>

¹² *Ska sexualbrottslingars etnicitet kartläggas?* - 14 november 2017 -

<https://www.etc.se/inrikes/ska-sexualbrottslingars-etnicitet-kartlaggas>

¹³ *Brå borde kartlägga härkomst för alla brott* - 14 november 2017 -

<https://www.expressen.se/ledare/bra-borde-kartlagga-harkomst-for-alla-brott/>

De uttalanden som görs visar tydligt att det brister när det gäller faktakunskaper. Den tidigare nämnda medborgarundersökningen av Joakim P Jonasson borde väcka till eftertanke och en önskan om att sanna fakta måste lyftas fram, om vi ska kunna hantera problemen utifrån en vetenskapligt grundad kunskap och kulturmedvetenhet. Nicolai Sennels bidrar dessutom med ”*beprövad erfarenhet*”. Han menar att om man verkligen vill göra något åt integrations-problemen och invandrarkriminaliteten så måste man förstå ”*att man arbetar med en grupp människor som behöver något annat än det vi själva behöver*” (s. 116).

En artikel som är oroande av andra anledningar än kriminalitet är den utbredda praxisen med muslimsk inavel och de fysiska och psykiska skador och de sociala missförhållanden som detta ger upphov till. Det är Nicolai Sennels som skrivit den. Han skriver:

Det finns ett skrämmande fenomen som ökar i Europa och som förödmjucar hela samhällen och ändå sover kontinenten och vägrar att inte bara konfrontera den destruktiva elefanten i rummet utan också erkänna dess existens. ...

En person som vågar peka på ... inaveln i det muslimska samfundet är anklagad för att piska upp hat mot muslimska människor. ... Men allt detta kunde inte vara längre från sanningen. Att bekämpa inavel var som helst är att försvara det mänskliga och att försvara oskyldiga barn från fosterskador. ... Massiv inavel bland muslimer har pågått sedan deras profet tillät äktenskap mellan kusiner för mer än 50 generationer (1400 år) sedan. För många muslimer betraktas därför ingifte som en del av deras religion.¹⁴



¹⁴ *THE COST OF ISLAMIC INCEST — AND JUSTIN TRUDEAU WANTS TO BRING 25,000 SYRIANS TO CANADA* – 3 december 2015 - <http://canadafirst.nfshost.com/?p=264>

Se också *Islam: Inbreeding, Bestiality, Pedophilia, Adultery, and Prostitution* – som är en skrämmande artikel om okända och/eller tystade traditioner inom den islamska kulturen.

Artikelförfattaren refererar bland annat till Nicolai Sennels arbete -

<https://texan2driver.wordpress.com/2014/06/17/islam-inbreeding-bestiality-pedophilia-adultery-and-prostitution/>

Jag hade ingen aning och jag förutsätter att de flesta inte vet. Enligt Sennels artikel så är det status att kunna gifta bort sin son eller dotter till en kusin. Dels är det lättare att hålla kontroll över de unga, dels stannar den unge inom släkten och dels stannar eventuella förmögenheter inom släkten.

Avslutningsvis

Nicolai Sennels avslutar boken dels med att redovisa en hel del skrämmande statistik från olika källor och olika länder, framförallt från Tyskland. Dessutom diskuterar han den religiösa fundamentalismen och ställer sig den känsliga men mycket viktiga frågan: ”*Är islam grogrund för våldsbejakande extremism?*” (s. 141). Han refererar till den danske forskaren **Tina Maggaard** som är en av de få som undersökt om det uppmanas till våld, krig och terror i olika religioner. Hon och hennes forskarteam konstaterar att:

Texterna i islam skiljer sig klart från övriga religioners texter, genom att i högre grad uppmana till våld och aggression mot människor av andra trosuppfattningar. Det finns också direkta uppmaningar till terror. Detta har länge varit tabu inom islamforskningen, men det är ett faktum man är tvungen att förhålla sig till (s. 141).

Studien presenterades i *Jyllands-Posten* den 11 september 2005 under titeln ”*Islam er den mest krigeriske religion*”.¹⁵

Nicolai Sennels betonar i artikeln att de som ska arbeta med unga muslimer i riskzonen måste känna till Koranen och haditherna om man ska ha en chans att diskutera med de unga om deras religion och ha en chans att påverka dem. Han skriver:

För den som till äventyrs inte känner till det, omfattar de heliga islamiska skrifterna utöver Koranen också en rad samlingar av så kallade *hadith* och *siror*. Tillsammans utgör de *sunnan*, som beskriver Muhammeds liv och gärningar. Muhammeds livshistoria och levnadssätt är viktiga för muslimer, eftersom han betraktas som den perfekta förebilden för alla muslimer. Det är i dessa islamiska skrifter man hittar de flesta av sharialagens bestämmelser, och det är också här man finner bakgrunden till många av den muslimska kulturens traditioner och sedvänjor (s. 143).

Nicolai Sennels avslutar *Helig vrede* med att förmedla några lösningar på problematiken. Dels är det viktigt att undersöka problemet på djupet och få fram trovärdig statistik. Dels gäller det att skaffa sig djupare kunskaper om islam och islamisk extremism. Dels gäller det att ”*hitta ord och siffror*”, d.v.s. att utveckla teoretiska kunskaper om invandrargrupperna. Han konstaterar att Danmark har tiotusentals invandrare från andra västländer, men att det i princip inte

¹⁵ <http://jyllands-posten.dk/indland/ECE5097347/Islam-er-den-mest-krigeriske-religion/>

förekommer några integrationsproblem alls med dem. De har inget emot att bo bland danskar. Det finns också tiotusentals asiatiska invandrare i Danmark, från Thailand, Kina, Vietnam, Indien med flera. Inte heller dessa utmärker sig i statistiken över kriminalitet eller arbetslöshet. Det är de muslimska invandrarna som framträder i statistiken. Därför menar Sennels att det är dem man måste fokusera på för att man ska kunna förstå och lösa problemen.

Den skrämmande framtidsbild som Nicolai Sennels skissar ligger i linje med Alf Ronnbys dystopi – och den väcker till eftertanke och måste leda till ett mer professionellt och kunskapsbaserat förhållnings- och arbetssätt.

Jag rekommenderar verkligen läsning av båda böckerna.



Boken finns på Logik förslag,
<https://www.logik.se/Produkt/helig-vrede/>.

Alf Ronnbys säljs via författaren på
Mail-adress alf.ron@telia.com